

Akhand Ramayan Paath en viering Kartik Purnima

Zaterdag 25 tot en met zondag 26 november 2023

Mandir Shri Ketumaleshwar Dhaam

Aanvang : 9:30 uur

Kartik maand is de heilige maand van Bhagwaan Kartikeya ji en Bhagwaan Vishnu ji.

Deze hele maand die recent is begonnen op 29 oktober, is bijzonder geschikt voor snaan (baden in heilige rivieren), vrat (vasten), tapasya (onthouding), puja, paath, daan aan Brahman of Mandir en voedsel en kleding geven aan armen of mensen die het niet zo breed hebben.

Kartik Purnima

Met Kartik Purnima wordt deze bijzondere maand afgesloten door uw Sadhana af te ronden of alsnog uw vrat, puja , paath te doen om zo de zegeningen van de Kartik maand te krijgen. Het is gunstig om op deze Purnima dag te baden in heilige wateren, vrat, puja, paath, jaap, daan en sewa te doen.

De Kartik Purnima is bijzonder is vanwege andere mooie redenen zoals

- Bhagvaan Vishnu ji verscheen deze Purnima is zijn Matsya Avtaar op Aarde
- Bhagvaan Shiva ji kreeg de naam Tripurari van Vishnu Bhagvaan ji
- Het is de verschijningsdag van Guru Nanek ji
- Geboortedag van Swami Brahmaswaroopanand ji
- Kartik Purnima is tevens ook Deva Divali. Op deze dag vieren de Devi's en Devta's in Swarga lok Divali. Het is gebruikelijk om deep daan te doen in een Mandir op deze dag

Ter gelegenheid van Kartik Purnima zullen we dit jaar wederom Akhand Ramayan Paath doen in Mandir Shri Ketumaleshwar Dhaam.

Start: zaterdag 25 november om 9:30 uur

Einde: zondag 26 november in de middag

Wij nodigen U uit om actief deel te nemen aan de Paath. In het bijzonder nodigen we Ramayan groepen uit om een gedeelte van de Ramayan Paath te begeleiden. Een ieder is welkom om mee te lezen, neem daarom uw Ramayan mee als u komt!

Belang Ramayan Paath

In het leven van velen is Shri Ramcharitmanas een leidraad waarmee een gezond, gelukkig en succesvol leven geleefd wordt. Daarnaast is het een van de Hindu Geschriften die het meest geciteerd wordt over de hele wereld.

In een huis of een plek waar Ramcharitmanas wordt geciteerd, daar waar er regelmatig Ramayan paath wordt gedaan zal er geen ellende zijn, zal er geen verdriet zijn. Op die plekken is er rust, reinheid, geluk, tevredenheid, gezondheid en positieve houding in het leven.

Donaties

Door uw daan/donatie kunnen we de activiteiten zoals deze uitvoeren. Uw financiële bijdrage is welkom op onze bankrekening met bankrekeningnummer NL16 INGB 0001 7261 38 t.n.v. Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland.

Deze 2 dagen is ook uw hulp nodig om maaltijden te bereiden op zaterdag en zondag. U kunt de maaltijd koken of de benodigde spullen doneren zoals groeten, fruit, bloemen, hulp voor schoonmaak en bijkomende klussen in de Mandir.

Graag tot ziens op 25 en 26 november!

Mandir Shri Ketumaleshwar Dhaam
Provincialeweg 19 , 9864 PA Kornhorn
Gemeente Westerkwartier , Provincie Groningen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:
+31 6 – 25084137 / +31 6-47988086 Email: sanatan@hotmail.nl /
srpsan@live.nl

Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland Website: www.muhurta.n