

Pitri Paksha
Eerbetoon aan voorouders
Ashram Shri Dutcheswar Dhaam
29 september tot en met 14 oktober 2023

Pitri Paksha is de periode waarin de overleden ouders, voorouders en overige overledenen van een familie (kul) geëerd worden door middel van Tilânjali, Tarpan en of Shraadh kriya (Pitri puja).

Volgens onze Geschriften (Manusmriti en Brahma Waiwarta Puran) verkrijgt degene die Pindadaan (पिण्डदान) heeft gedaan een lang leven, zal hij/zij verzekerd zijn van voortzetting van de familielijn (kinderen, kleinkinderen, over kleinkinderen), roem, voorspoed, geluk, rijkdom, spiritualiteit en de zegen van de voorouders.

Zonder de zegen van de voorouders is een familie (kul) niet gelukkig, is er geen welzijn, geen voorspoed, zijn er vele problemen in de familie, zijn er zieke kinderen enz...

Wanneer kan Shraadh kriya gedaan worden?

Maandelijks komt in de Vedische kalender de tithi Amawasya voor, de dag van de nieuwe maan. Het is een gunstige tithi om Shraadh kriya, tarpan of pitri dosh puja te doen. Maar de meesten doen deze rituelen in de Pitra Paksha periode in de maand Ashwin van de Vedische kalender. In deze periode zou in feite iedereen de rituelen moeten uitvoeren ter ere van hun voorouders. Shraadh kriya is volgens de Sanatan Dharma één van de verplichtingen (Rhin) van ieder persoon.

Als men niet in de gelegenheid is om de gehele Pitra paksha periode de rituelen uit te voeren dan kan men op de laatste dag (Amavasya) van Pitra Paksha de rituelen uitvoeren.

Deze dag worden de voorouders vereerd en liefdevol vaarwel gezegd om terug te keren naar hun rijk, de Pitrilok. Rituelen ter ere van hun kunnen zijn tarpan, shraadh kriya, daan en eten geven aan armen en een Brahman.

Begeleiding

Ashram Shri Dutcheswar Dhaam stelt u al jaren in de gelegenheid om tarpan te doen onder begeleiding van Acharya Shankar ji.

Ook dit jaar kunt u voor uw voorouders onder begeleiding van hem de offers brengen. Dit kan **dagelijks op afspraak** als u dat bij ons wilt doen.

U kunt contact opnemen op telefoonnummers 06-47334747 of 06-47988086.

Wij kunnen dan een afspraak met u inplannen.

Donaties

Zonder uw donaties en bijdragen kunnen we geen activiteiten uitvoeren. Wij vragen u daarom ook om bijvoorbeeld 1 dag te sponsoren of zelf als djajmaan op puja te zitten. U kunt ook goederen doneren die dagelijks nodig zijn voor de Rudrabhishek. Denk aan melk, bloemen, fruit, ghee, financiële bijdrage voor de vaste lasten.

Wilt u bijdragen, neem dan contact op met ons op de bovengenoemde nummers of stort een bijdrage op onze **bankrekening NL16 INGB 0001 7261 38 t.n.v. Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland**

Ashram Shri Dutcheswar Dhaam

Oukoop 12, 3626 AW Nieuwersluis

Info: sanatan@hotmail.nl / srpsan@live.nl telefoon: 06-47988086 / 06-47334747

website: www.muhurta.nl