

Atyanarayan Katha op Shattila Ekadashi

Woensdag 18 januari 2023

18:00 – 21:00 uur

Ashram Shri Dutcheswar Dhaam

Aanstaande woensdag 18 januari is het wederom Ekadashi en deze keer is het de Shattila Ekadashi. De ekadashi tithi komt maandelijks 2x voor en elke keer heeft het een bijzondere waarde. Het is dan ook gunstig om te vasten, volgens sankalpa puja en of katha uit te laten voeren.

De Shattila Ekadashi valt in de maand Magha van de Vedische kalender. Vishnu Bhagwaanji houdt extra van deze maand en daarmee is het voor de Bhakta een belangrijke maand om Vishnu Bhagwaanji gunstig te stellen. De Bhakta die met overtuiging, Liefde en devotie deze dag vast en naar Katha luistert wordt beloond met de zegeningen gelijk aan de zegeningen van het doen van Kanya daan.

Het is gebruikelijk om deze dag ook Satya Narain Katha te luisteren, voorgedragen door een Brahman Panditji.

De combinatie van vasten en katha luisteren is deze Ekadashi bijzonder omdat het de Bhakta positief beïnvloed bij vele soorten dukha en paap. Dukha als ziekten die niet genezen, ouders die geen kinderen kunnen krijgen, familie problemen, financiële problemen, onrust. Men verkrijgt innerlijke rust en ruimte in het leven om in hun kracht te komen door deze dag te vasten en naar Katha te luisteren.

Viering in Ashram

Wij willen u in de gelegenheid stellen om deze dag te bidden voor uw welzijn en gezondheid en die van uw gezin. Hiervoor kunnen 11 personen als djajmaan bij de puja aanwezig zijn, waarna de Satyanarain katha wordt beluisterd.

De Katha is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je geen puja kunt doen ben je welkom om naar Katha te luisteren.

Wilt u als djajmaan deze dag de puja doen, dan kunt u bellen met ons om dit verder af te stemmen op telefoonnummer 06-47334747 of 06-47988086.

Als u belt krijgt u meer uitleg over de puja en andere zaken.

Programma

17:00 – 18:30 uur Puja

19:00 – 21:00 uur Satyanarain Katha

21:15 uur Aarta en prasaad

Wij nodigen u en uw gezin uit om mee te doen aan deze viering en uw leven te verrijken.

Donaties

Uw donaties in verschillende vormen maakt het mogelijk om de Mandirs in stand te houden en activiteiten uit te voeren. U doneert ruimhartig waarvoor dank!

Wat wij deze winter vooral nodig hebben is uw financiële bijdrage voor de vaste lasten. Uw financiële bijdrage is welkom op onze bankrekening met bankrekeningnummer NL16 INGB 0001 7261 38 t.n.v. Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland.

Informatie

06-47988086 / 06-47334747

Info: srpsan@live.nl / sanatan@hotmail.nl / website: www.muhurta.nl