

Kartik Maas vanaf vandaag 10 oktober 2022

In de Vedische kalender start vandaag de heilige maand, Kartik Maas. Dit is de laatste maand in de 'Chatur Maas' waarmee we nog een maand lang onszelf kunnen versterken door middel van Puja, Paath, Sâdhanâ rituelen uit te voeren en naar Katha's te luisteren. Sewa uitvoeren, Daan en Dakshana geven.

In de Padma Puran en Skanda Puran wordt Kartik Maas o.a. beschreven als de maand van welvaart.

De Bhakta kan de hele maand de bovenstaande activiteiten uitvoeren, goede daden doen om zichzelf en het gezin en familie te versterken.

Door deze goede daden verkrijgt men de 4 Purushartha's (doelen) van het leven:

- Dharma (juist handelen, juiste pad volgen)
- Artha (welvaart)
- Kaam (vervulling van wensen)
- Moksha (verlossing)

Een bijzondere daad in de Kartik Maas is het baden in de vroege ochtend, in de Brahma Muhurta. Deze maand is een gunstige maand om te bidden tot Shri Ram Bhagwaanji, Shri Vishnu Bhagwaan ji, Shri Krishna Bhagwaan ji vanuit de Vaishnav parampara.

Bhagwaanji zegt:

1. door vroeg 's morgens te baden en Ramayana of Geeta te lezen en Mantra recitatie te doen verkrijgt men verlossing van vele ziekten.
2. door naar een Mandir te gaan en een dia aan te steken (diep daan) verkrijgt men welvaart en rijkdom.
3. door Tulsi Puja uit te voeren en dagelijks een dia bij de Tulsi plant aan te steken, verkrijgt men verlossing van ziekten en na de dood een plek in het Rijk van Bhagwaanji.
4. de wensen van de Bhakta worden vervuld door bij een Tulsi plant naar Satyanarain katha te luisteren.
5. door Tulsi bladeren te offeren aan Shri Vishnu Bhagwaan ji is er rust in huis en in het gezin.
7. door Kirtan te doen verkrijgt men Bhakti.
8. door daan te geven aan een Brahman en in Mandir zuivert men hun inkomen en verkrijgt men de zegen van rijkdom en welvaart.

Wij stellen u in de gelegenheid om uw Puja, Paath, Jaap in de Ashram te doen.

De Ashram is deze Kartik Maas dagelijks open van 18.00 tot 20.00 uur s avonds

Overdag op afspraak. U kunt bellen op telefoonnummer [06-47988086](tel:06-47988086).

Het beste kunt u ons appen/sms-en op bovenstaande nummers

Donaties

Uw donaties in verschillende vormen maakt het mogelijk om onze Mandirs in stand te houden en activiteiten uit te voeren. U doneert ruimhartig waarvoor onze dank!

Wat wij deze winter vooral nodig hebben is uw financiële bijdrage voor de vaste lasten.

Uw financiële bijdrage is welkom op onze bankrekening met bankrekeningnummer NL16 INGB [0001 7261 38](https://www.ingb.nl) t.n.v. Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland.

Dutcheswar Dhaam en Mandir Shri Ketumaleshwar Dhaam wensen u een gezegende Kartik Maas toe.