

Shani Amavasya 11 x Shri Hanuman Chalisa

Zaterdag 27 augustus 2022

Van 18:00 – 21:00 uur

Amavasya dag (de nieuwe maan) is een heel gunstige dag voor gebed en eliminatie van obstakels. Als de nieuwe maan op een zaterdag valt heet het Shani Amavasya. De kracht van deze nieuwe maan is velen malen groter.

Binnen de Hindoe kalender is de Shani Amavasya een bijzondere dag om graha's van Shani deva te elimineren. Maar ook voor het elimineren van negatieve effecten van andere Graha's (planeten). Maar ook mensen die Pitri dosh hebben kunnen deze dag puja doen voor shanti ervan.

Zegeningen

Deze dag wordt er gebeden om verlossing te krijgen van o.a. :

- * problemen in het gezin,
- * financiële problemen
- * psychische problemen
- * neutraliseren van negatieve effecten van planeten
- * Shani graha
- * Pitri dosh

Wat kunt u doen deze dag?

Het is gebruikelijk om op deze dag in de heilige rivieren te baden en naar een mandir te gaan om puja te doen. Men doet graha puja , men offert sarso (mosterd) olie en zwarte sesamzaad (tiel) aan Shani Deva. Er wordt daan gegeven aan een Brâhman.

Men doet deze dag mantra jaap of leest uit de Geschriften.

Het reciteren van de Hanuman Chalisa is heel gunstig.

Programma Ashram

In de Ashram bent u vanaf 8:00 uur 's morgens welkom om uw phool, prasaad, sarso olie, tiel te offeren aan Shani Deva. De Ashram is de hele dag open

In de avondprogramma zullen we gezamenlijk 11 x Hanuman Chalisa reciteren.

Wij wensen u alvast een Shubh Shani Amavasya toe.

Contactgegevens:

Email: sanatan@hotmail.nl / srpsan@live.nl

Info: 06-47988086 / 06-47334747

website: www.muhurta.nl

Donaties

Uw donaties maken het mogelijk om de activiteiten te blijven organiseren. Wilt u iets doneren dan kunt u uw bijdrage storten op NL16 INGB 0001 7261 38 t.n.v. Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland