



## **Parma Ekadashi Satyanarayan Katha Dinsdag 13 oktober 2020**

Alhoewel de Adhik maas de gehele maand gunstig is om puja, paath, mantra jaap te doen en katha te luisteren heeft Ekadashi een bijzondere waarde.

Een van de Ekadashi's deze maand is de Parma Ekadashi die valt op dinsdag 13 oktober. Deze Ekadashi staat bekend als Parma omdat het de schenker is van zeldzame siddhi's. Zij is de schenker van rijkdom en de moeder van geluk en is de onderdrukker van ellende en armoede. Door te doneren op deze dag verkrijgt de Bhakta de zegen dat hetgeen zij doneert verveelvoudigd wordt. Bijzondere waarde bestaat voor het doneren van goud, kennis, voedsel, grond, geld, koeien enz...

Op deze dag begint de Bhakta de dag met sankalp en puja van Vishnu Bhagwaan ji. De dag wordt doorgebracht met mantrajaap en dhyaan van Vishnu Bhagwaan ji.

In de avond wordt geluisterd naar Satyanaran katha, Brahman bhojan gegeven, daan gegeven waarna de vrat wordt verbroken en voedsel wordt genuttigd.

Ashram Shri Dutcheswar dhaam viert deze Ekadashi dit jaar. Acharya Shankar ji zal de Satyanarayan katha vertellen.

In verband met de veiligheidsmaatregelen hebben we aangepaste programmering.

De Ashram is de hele dag open voor uw puja, darshan, daan

U belt vooraf voor het maken van een afspraak

We verzoeken u om niet zonder afspraak langs te komen

voor deelname aan de Satyanarayan katha dient u zich op te geven op een van de onderstaande nummers.

Bij klachten gelieve uw verantwoordelijkheid te nemen en niet naar de Ashram te komen

Wij hebben nog steeds uw financiële bijdrage nodig om onze activiteiten voort te zetten. Wilt u bijdragen, stort dan uw bijdrage op onze bankrekeningnummer

NL16 INGB 0001 7261 38 t.n.v. Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland.

Ashram Shri Dutcheswar Dhaam

Navigatieadres: Ter Aaseweg 5 te Nieuwersluis. Hier aangekomen het landweggetje 2 km doorrijden tot u bij Ashram aankomt.

Informatie:

sanatan@hotmail.nl / srpsan@live.nl

06-47988086 / 06-36588825 / 06-40748408

|