

Hanuman Jayantie 13 november 2020
Van 18:00 – 21:00 uur
Mandir Shri Ketumaleshwar Dhaam

Tijd: 18:00 – 21:00 uur

Velen onder ons kennen de Hanuman Jayantie van april en die vieren we dan ook massaal. Maar er is ook nog een andere dag waarop we al een paar jaren de verschijningsdag van Pavan sut vieren.

Volgens onder andere de Vayu Puran wordt een dag voor Divali ook de verschijning van Hanuman ji gevierd. We eren hem en bidden tot hem. Degene die met liefde en overtuiging de Hanuman Chalisa reciteert wordt altijd beloond. Alle wensen worden vervuld door Bajrangi Babaji. Obstakels en belemmeringen verdwijnen, kinderen die moeite hebben met leren op school verkrijgen door recitatie van de Hanuman chalisa zegen om beter te presteren op school.

Waarom een dag voor Divali?

In Suriname en Nederland vieren we Hanuman Jayantie in maart/april. Wij vieren al een paar deze jayantie ook in oktober / november, een dag voor Divali. Volgens de Vayu Puran, Shiva Puran en Brahma Vaivartha Puran is Hanuman Ji geboren één dag voor Divali. In Noord India wordt het festival jaarlijks groots gevierd. Katha's uit de Purans vertellen dat een dag na de geboorte van Hanuman ji zonsverduistering was. Door de zon aan te zien als een vrucht had Hanuman ji deze ingeslikt. Ook staat beschreven dat de planneet Rahu altijd de zon inslikte dus ging hij verhaal halen bij Indra Deva. Nadat Rahu ontdekte dat het Hanuman ji was, sloeg hij hem met zijn wapen op diens kaak. Kaak is in het sanskrit Hanu en zo komt Hanuman ji aan zijn naam.

Waarom op 2 dagen vieren?

Volgens astrologie en astronomie valt zonsverduistering altijd op Amavasya, de eerste dag van de nieuwe maan. Wij volgen de traditie van de Vayu Puran en de overige Puran's en de traditie van Noord India.

De dag van verschijning / Jayanti van maart april wordt gevierd op volle maan dag die volgens andere tradities wordt gevierd. Deze wordt met name in Zuid India gevierd. Wereldwijd wordt met name de Jayanti van de volle maan gevierd in maart/april.

De wereld is ontwricht door de coronavirus. In veel gezinnen is men een dierbare kwijtgeraakt of hebben ze te maken met gezondheidsproblemen. Samen met u willen wij daarom deze dag opdragen aan ieders gezondheid en een vreedzame samenleving.

Programma:

Recitatie 11x de Hanuman Chalisa

Plaats: Mandir Ketumaleshwar Dhaam

Datum: vrijdag 13 november 2020

Wij nodigen u van harte uit om deze dag met ons te zijn en mee te bidden.

Mandir Shri Ketumaleshwar
Provincialeweg 19 , 9864 PA Kornhorn
Gemeente Westerkwartier , Provincie Groningen

Informatie :

Radjinderkoemar ji : 06-25084137

Sandra Bharadwaj : 06-47988086

Acharya Shankar Upadyayae ji : 06-47334747

Info: sanatan@hotmail.nl / srpsan@live.nl

website: www.muhurta.nl

Uw financiële bijdrage stelt ons in staat om de Mandir diensten en activiteiten voort te zetten. Wilt u bijdragen, stort dan uw bijdrage op onze bankrekeningnummer NL16 INGB 0001 7261 38 t.n.v. Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland.

Wij zien u graag op 13 november
Jai Shri Ram