

Maha Shiva Ratri

vrijdag 21 februari 2020

Ashram Shri Dutcheswar Dhaam

Jaarlijks hebben we in de Vedische kalender 12x Shiva Ratri, maandelijks een keer. De Shiva ratri van de vedische maand Phalgun is de Maha Shiva Ratri, de grote nacht van Shiva ji. Op deze dag voert men Shiva Puja uit, doet men mantra jaap en leest men de heilige teksten. Het is een gunstige dag om de genade van Shiva Bhagwaan ji te krijgen voor echtelijke relaties, gezondheid, financiën en algehele welzijn en geluk.

De Ashram is open vanaf vrijdag ochtend 08:00 uur tot en met zaterdag ochtend 05:00 uur.

Tijdens de opening is er doorlopend gelegenheid om prasaad en/of bloemen te offeren.

Voor de Bhakta die niets wil missen ziet het programma als volgt uit:

Ochtendprogramma:

08:30:Shiva puja

07:30:Havan

08.30:Aarti

10:00:Ashram open voor Darshan, Sewa, Karma Yoga en voorbereiding te treffen voor avond programma.

Avond programma:

We zullen 4 x Shiva puja doen:

18:00 – 22:00 uur:1ste prahar puja

23:00 – 01:00 uur2de prahar puja

02:00 – 04:00 uur:3de prahar puja

04:00 – 06:00 uur4de prahar puja

Tijdens deze 4 prahar's doen we gezamenlijk:

Shiva Abishek Puja ,Dhyaan (meditatie) ,Dutcheswar paath ,Bhavani ashtakam paath .Bhajan & Kirtan

Iedere prahar sluiten we af met Dutcheswar Aarti Katha

We kennen vele katha's over de oorsprong van Maha Shivaratri.

Op deze nacht zijn Mata Parvati ji en Shiva Bhagwaan ji getrouwd. Daarom is deze nacht speciaal voor ongehuwde dames en heren een gunstige dag om te bidden voor een juiste partner. Getrouwde paren bidden voor een gelukkig en gezegend huwelijk.

Een andere katha gaat over het karnen van de oceaan waarbij de nectar van onsterfelijkheid ontstond. Met de nectar van onsterfelijkheid verkreeg de mensheid ook gif waarmee het leven vernietigd kon worden. Om de mensheid te beschermen dronk Shiva Bhagwaanji het gif. De plek waar hij het bewaard is zijn keel die daarom blauw is gekleurd. Zo is één van zijn namen Neelkantha'.

We nodigen u uit om deze unieke dag bij te wonen. Het is mogelijk om een deel van de dag of 1 prahar puja wilt bij te wonen.

Neemt u uw mala mee om mantra jaap te doen.
Adres: Ashram Shri Dutcheswar Dhaam

Adres: Oukoop 12 , 3626 AW Nieuwer Ter Aa

Te bereiken via: Ter Aaseweg 5, Nieuwersluis

Vanaf hier ongeveer 2 km doorrijden.

Informatie kunt u verkrijgen via:
Acharya Shankar ji: 06-47334747
Sandra Panday: 06-47988086
email: sanatan@hotmail.nl , srpsan@live.nl www.muhurta.nl